



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 26/6/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 579

30 ΑΥΓ. 2016

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Προστασία ΠΟΠ “Φέτας” στις Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5219/06-05-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές **κ.κ. Γ. Δημαράς, Γ. Ακριώτης, Ε. Αυλωνίτου, Φ. Βάκη, Σ. Βαρδάκης, Σ. Γιαννακίδης, Δ. Εμμανουηλίδης, Μ. Θελερίτη, Ν. Θηβαίος, Κ. Ιγγλέζη, Α. Καββαδία, Γ. Καΐσας, Α. Καστόρης, Χ. Καφαντάρη, Π. Κωνσταντινέας, Κ. Μορφίδης, Μ. Μουσταφά, Μ. Μπαλαούρας, Κ. Μπάρκας, Γ. Ντζιμάνης, Γ. Πάντζας, Ν. Παπαδόπουλος, Χ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπαφιλίππου, Κ. Παυλίδης, Α. Πρατσόλης, Π. Σκουρολιάκος, Μ. Σκούφα, Ε. Σταματάκη, Α. Σταμπουλή, Α. Συρίγος, Μ. Τζούφη, Β. Τσίρκας, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Γ. Ψυχογιός** και για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ Καναδά και Ε.Ε., επισημαίνονται τα κάτωθι:

A. Ιστορικό

Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας Ε.Ε.-Καναδά ξεκίνησε το 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2014. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, τονίστηκε από ελληνικής πλευράς:

- τόσο με έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προς το επισπεύδον Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τα οποία, στη συνέχεια, εστάλησαν ως ελληνικές θέσεις στην Ε.Επιτροπή
- όσο και με συναντήσεις και επιστολές των εκάστοτε Υπουργών Ανάπτυξης αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ότι η προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τη χώρα μας. Στις 26.09.2014, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε.-Καναδά στην Οτάβα, ανακοινώθηκε επίσημα η λήξη των διαπραγματεύσεων, χωρίς, ωστόσο, να περάσει το κείμενο από το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών.

Το ΥΠΑΑΤ, έγκαιρα, ευθύς μόλις του έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης, έκανε γνωστές τις ενστάσεις του τόσο στη σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών (Ιούλιος 2014) όσο και με σχετικά έγγραφά του προς τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εξωτερικών και τη ΜΕΑ-ΕΕ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ευθύς μόλις ανέλαβε τα ηνία του ΥΠΑΑΤ, έκανε γνωστές τις ενστάσεις του:

- από το βήμα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της 16^{ης} Μαρτίου του 2015 και
- σε κατ'ιδίαν επαναλαμβανόμενες συναντήσεις που είχε με τον Επίτροπο Γεωργίας κ. Hogan, ενώ
- στο Συμβούλιο Γεωργίας του Μαΐου (17/5) δήλωσε ξεκάθαρα ότι τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης της Ε.Επιτροπής είναι εξαιρετικά δυσμενή για τη χώρα μας και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως έχουν.

Παρόμοιες συναντήσεις στο ίδιο πνεύμα έκανε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Καστίμης, με κορυφαία στελέχη της Ε.Επιτροπής.

τύχη της συνολικά όσο και ως προς τον πιθανό χρόνο στον οποίο αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να ισχύσει, δεδομένου ότι θα άνοιγε το «κουτί της Πανδώρας» νέων διεκδικήσεων τόσο από πλευράς της τρίτης χώρας (Κοινότητες Ν.Αφρικής ή Καναδάς κατά περίπτωση) όσο και από πλευράς άλλων εταίρων της Ε.Ε. Για όλες αυτές, λοιπόν, τις συνέπειες κατηγορούμενη διεθνώς, δικαίως ή αδίκως, θα ήταν η χώρα μας.

Ε. Γιατί εξαιρέθηκε η ΦΕΤΑ

Η Ε.Επιτροπή από την πρώτη στιγμή που της τέθηκε το θέμα της πλήρους προστασίας της ΠΟΠ Φέτας και καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, υποστήριζε ότι η ονομασία «Φέτα» χρησιμοποιείται ευρέως και για σημαντικό χρονικό διάστημα από τους τοπικούς παραγωγούς στον Καναδά για το λευκό τυρί που παράγεται σε αυτόν και, μάλιστα, είναι ευρέως διαδεδομένη στο καταναλωτικό κοινό. Συνεπώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ε.Επιτροπής, η εν λόγω ονομασία βρισκόταν στα πρόθυρα να χαρακτηριστεί γενόσημη (generic) ονομασία. Σε αυτή λοιπόν τη διάδοση της ονομασίας «Φέτα» από τοπικούς παραγωγούς, πιθανότατα με ελληνικές ρίζες, έγκειτο και η δυσκολία πλήρους προστασίας της, δηλαδή της απαγόρευσης οποιασδήποτε χρήσης της από άλλους, πλην των Ελλήνων, παραγωγούς.

Όσον αφορά στη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Ε.Επιτροπής με την αμερικανική πλευρά σχετικά με την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ).

Σχετικά με τον προέλεγχο (prescreening) των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) που έχουν καταχωρισθεί και ως εμπορικά σήματα, σημειώνεται ότι δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι:

- η ονομασία «Φέτα» περιλαμβάνεται στις υποτιθέμενες γενόσημες (generic) ονομασίες,
- οι ΗΠΑ δεν προτίθενται, επί του παρόντος, να εμπλακούν σε μία συζήτηση για αυτές τις ονομασίες και
- η ίδια η Ε.Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προβλέπεται σύντομα να ανοίξει ένας τέτοιος διάλογος.

Είναι γνωστό ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αμετακίνητες στη θέση τους, καθώς και ότι αντιτίθενται πλήρως στη νομοθεσία της ΕΕ περί Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ), προκρίνοντας το δικό τους σύστημα περί εμπορικών σημάτων, ενώ έχουν δηλώσει ότι το όλο ζήτημα θα αντιμετωπισθεί σε πολιτικό επίπεδο κατά το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η δήλωση αυτή των ΗΠΑ για πολιτική αντιμετώπιση του θέματος αποτελεί, ουσιαστικά, ναρκοθέτηση της διαπραγμάτευσης για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις, εφόσον είναι προφανές ότι θα γίνει μία προσπάθεια διευθέτησης όλων των εκκρεμών ζητημάτων σε ασφυκτικό χρονικό διάστημα, χωρίς ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης από πλευράς των Κρατών-Μελών της ΕΕ και με επίφοβα τελικά αποτελέσματα, ιδιαίτερως για την ΠΟΠ Φέτα, η οποία και θεωρείται generic από τις ΗΠΑ. Η Ε.Επιτροπή στις τελευταίες συναντήσεις φαίνεται να προτρέπει τα Κράτη-Μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα που δίνει το αμερικάνικο σύστημα για κατοχύρωση των Γεωγραφικών Ενδείξεων ως «certification marks» (ένα είδος συλλογικού εμπορικού σήματος) ή προδιαγραφών ταυτότητας (identity standards).

Σύμφωνα με τα δεδομένα που επί του παρόντος ισχύουν και συγκεκριμένα:

- η μέχρι σήμερα στάση των ΗΠΑ σε όλες τις συμφωνίες που επιδιώκει η ΕΕ με τρίτες χώρες,
- οι δηλώσεις εκπροσώπων της βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων τους για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις,
- ο όγκος παραγωγής τυριού με την ονομασία «Φέτα» στην Αμερική, ο οποίος ανέρχεται, με βάση ανεπίσημη τεληρεφόρηση, στους 120.000 τόνους,
- η εμπορική διακίνηση αυτού του προϊόντος, η οποία κυμαίνεται αρκετά παραπάνω από την παραγωγή τους,
- το γεγονός ότι η ονομασία «Φέτα» για τους Αμερικανούς είναι μία γενόσημη (generic) ονομασία, καθώς και
- το γεγονός ότι είναι σύνηθες το φαινόμενο της επίκλησης κατά την επισήμανση του εν λόγω προϊόντος ελληνικών ονομάτων, συμβόλων, χρωμάτων κ.λπ., κάθε άλλο παρά μας προϊδεάζουν για μία αισιόδοξη έκβαση των διαπραγματεύσεων.

- 29.Βουλευτή κ. Χ. Παπαδόπουλο
- 30.Βουλευτή κ. Γ. Παπαφιλίππου
- 31.Βουλευτή κ. Κ. Παυλίδη
- 32.Βουλευτή κ. Α. Πρατσέλη
- 33.Βουλευτή κ. Π. Σκουρολιάκο
- 34.Βουλευτή κα Μ. Σκούφα
- 35.Βουλευτή κα Ε. Σταματάκη
- 36.Βουλευτή κα Α. Σταμπουλή
- 37.Βουλευτή κ. Α. Συρίγο
- 38.Βουλευτή κα Μ. Τζούφη
- 39.Βουλευτή κ. Β. Τσίρκα
- 40.Βουλευτή κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ
- 41.Βουλευτή κ. Γ. Ψυχογιό



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Π. Λαζαρίδης